

A Tender Mercy

Jönköping Ward, August 10, 2008

Mike Baird

Introduction

- Mina bröder och systrar. Jag tjände som missionär i Sverige för många år sedan. Jag reste hit April 1976 och reste hem Mars 1978.
- Jag tjände i Jönköping i 4 månader. Jag tyckte mycket om tiden som jag bodde i Jönköping.
- För nestan 31 år sedan talade jag i det här kappel i ett Sakraments möte på detta Kapel September 25, 1977
- Jag har talat många gånger i Sakraments möte i åren sen men Jag kommer inte ihåg [at vara so nervös](#)
- Jag ber om den Helige Andens hjälp när Jag nu talar till er.

Herrens innerliga barmhärtighet

- På Arpil 1977 generalkonferensen, Äldste David Bednar läste detta skriftstella
- 1 Nephi 1:20
"Men se, jag, Nephi, vill visa eder att Herrens innerliga barmhärtighet är över alla dem som han utvalt, på grund av deras tro, och att han gör dem mäktiga, ja, ger dem kraft att befria sig."
- Jag tror att jag har fått
-
- In April Conference 1977 Elder Bednar gave a talk about the Tender mercies of the Lord
- Maria Thörn has shared with you, what one may call a miracle, of how after 30 years we re-established contact through her encounter with a missionary that is serving from our ward
- But I do not call it a miracle, I call it a tender mercy from our Heavenly father
- I could argue that my life and Sister Thörn's life would have gone on and it would probably not made any difference in matters if we had never reestablished contact
- However, it has brought to me great joy
-

Maria